

Poetry wrap up

Johannes Rutgers Dialoog 'De Strijd om Seks'

3 oktober 2019

Door: Naomi Veldwijk

Welkom allemaal bij het gevecht van de dag
Van de week, van het jaar
Het gevecht van het bestaan
Maar dan gestopt in de uren van deze donderdagmiddag
Geen gevecht voor de boksring, al lijkt het wel; ik bevind mij er middenin
De eerste ronde, eerste bel:
Schreeuwende Ugandese ouders, petitie's die getekend moeten worden
Geen seksuele voorlichting, geen onderwijs over homoseksualiteit
Het vergiftigt de geesten van de jongeren
Het komt aan als een harde rechtse
Even down, maar zeker niet knock-out
Ogen dicht, even in Kenia
500 000 abortussen, waarvan merendeel onveilig
Hoe interpreteer je bepaalde richtlijnen?
Het is de bedoeling dat je je ogen opent en werkelijk kijkt
We zijn in Nederland waar niet kloppende informatie wordt verspreid
Het gebeurt, al is de groep klein
Dus als jullie straks allemaal knock-out zijn, is de hoop dat jullie wel geïnspireerd zijn geraakt
En morgen actiegericht weer opstaan

Tweede ronde, een luide bel
Nu een linkse als de free-speech-bus voorbijgaat
Een low-kick waar de hele bus voor staat
Dat binaire denken, daar moeten we voorbij, creëert verdeeldheid
In deze ring moeten we vooral samen zijn
Dat betekent ook dat, voordat je de antwoorden denkt te hebben, je eerst de problemen begrijpt
Daarbij is de paus geen slecht persoon, maar ook geen vriend
En het is heel goed om te zien dat de Freedom of Expression wordt verspreid;
Niet alles is een backlash, laten we vooral ook het goede nieuws vieren

We gaan nog een ronde door, want het gevecht is nog lang niet voorbij
Deel een aantal uppercuts uit voor het recht om vrouw te zijn
Of je nou in een postnatale depressie bent beland of nog helemaal verliefd bent; een baby verandert je hele zijn
Dus ook de keuze om er geen te hebben
Maar praten daarover doen we niet
Is te groot, doet te veel pijn
Al weet je al zeker dat het groeiende mens niet gewenst is
Toch moet je verplicht vijf dagen nadenken
Vijf dagen waarin je lichaam al verandert
Vijf dagen waarin groei in werking wordt gezet
Vijf dagen waarin je gek kunt worden van de maatschappij
Vijf dagen dat het niet uitmaakt wat je zegt
Opgelet: vrouwen zijn ook vrouwen zonder eigen gebaarde kinderen
Vrouwen mogen er zijn zoals ze zijn, ongeacht wat anderen daarvan vinden

Er wordt gezweet in de ring, de strijd wordt hard gestreden
Alleen wordt het wellicht niet door de juiste mensen gezien en gehoord
Het probleem is dat wij het probleem niet zijn
Maar het is goed dat je praten blijft
Want zoals mevrouw Kaag zei: meisjes en vrouwen zijn als een kanarie in een kolenmijn; ze zijn de eerste die knock-out gaan (sneuelen)
Dus ook al komen de vrouwenrechten onder druk te staan
Opgeven is natuurlijk geen optie
We zijn een voorbeeldland zonder vrouwelijke premier
Ook na de viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht moeten we daar iets mee

De laatste ronde vechten we vanaf een zeepkist
Een klassieker om jezelf hoorbaarder en zichtbaarder te maken
3 vrouwen die opstaan, strijden, een flinke rechtse niet schuwen
Niet eens het einde van de vier minuten kan hen de kist afduwen
Taal van de strijd of taal van de dialoog?
Een feestelijke outfit of een onveilig verloop?
Het recht van vrouwen is alleen van hen
Dat zullen wij vrouwen nooit opgeven
Dus moeten we af van mannen die nog steeds denken dat ze mogen beslissen over onze vrouwenlichamen
Alsof zij onze lichamen leven
Vrouwen van mid-twintig die hun verhalen delen, over seksuele intimidatie
Het is schrijnend, een trap tegen je knie
Je zou bijna knock-out gaan
Maar dat doe je niet, want SheDecides om altijd weer op te staan
Letterlijk, iedereen met het gezicht van een voorstander voor directe actie
En hoe beter om dat in dit tijdperk vast te leggen met een selfie
De boodschap is duidelijk; het gesprek, de strijd, moet worden doorgezet
Ook met hen die hier niet zijn, maar wel bij de dialoog betrokken moeten worden
We hebben allemaal wat te doen
Vandaag en iedere dag van morgen